

FOCUSWEEKEND

9-11 MEI 2025



(re)Turn to Me

Welkom op het Focusweekend! We zijn blij dat je er bent. In een wereld vol afleiding roept God ons keer op keer terug naar Zijn hart: "(Re)turn to Me." Het is Zijn uitnodiging om je opnieuw of voor het eerst naar hem toe te keren, te ontdekken wie Hij is en hoe groot Zijn liefde voor je is. We willen in dit weekend ontmoeting faciliteren en je tegelijkertijd helpen te ontdekken dat die ontmoeting niet beperkt is tot een conferentie als deze, maar dat diezelfde God je ook in je 'binnenkamer' wil ontmoeten.

VRIJDAG

17:00



INCHECKEN

19:00



INLOOP & KOFFIE

20:00



DIENST 1:
JOOST VAN HEUSDEN

ZATERDAG

08:00	—	ONTBIJT
09:00	—	INLOOP & KOFFIE
10:00	—	DIENST 2: MARTIJN VAN DER VEER
12:30	—	LUNCH
14:00	—	WORKSHOPRONDE 1
16:00	—	WORKSHOPRONDE 2
18:00	—	DINER
19:30	—	INLOOP & KOFFIE
20:00	—	DIENST 3: MARINA BOUWMAN

ZATERDAG

08:00		ONTBIJT
09:00		INLOOP & KOFFIE
10:00		DIENST 4: MUTUA MAHIAINI
12:00		LUNCH
13:30		INLOOP & KOFFIE
13:00		DIENST 5
15:00		UITCHECKEN

Plattegrond



Sprekers



Dienst 1 • Joost van Heusden

God als vader. Is dit een abstract idee of iets persoonlijks voor jou? En (hoe) beïnvloedt dit jouw identiteit?



Dienst 2 • Martijn van der Veer

God nodigt ons uit om deel te worden van Zijn grote verhaal. De vraag is: wil ik daarin stappen, en hoe ontdek ik mijn plek?



Dienst 3 • Marina Bouwman

God ziet je als zijn kind en vraagt je deel te nemen aan Zijn verhaal. Maar wat als iets je ervan weerhoudt die uitnodiging te beantwoorden?



Dienst 4 • Mutua Mahiaini

The incredible privilege of being taken seriously by God and participating in His supernatural purposes.

Ministry

Tijdens Focus is er tijdens de diensten ruimte voor ministrygebed. Het is dan mogelijk om met een gebedskoppel te bidden en zo samen voor God te komen in zijn aanwezigheid en Hem te vragen wat Hij door zijn Geest op dat moment aan je wil geven. Daar komt bij dat er in een bijeenkomst vaak één of twee dingen worden gezegd die je bij blijven. Het kan dan behulpzaam zijn om samen met een gebedskoppel God te zoeken en Hem te vragen wat Hij nog meer over dat specifieke punt te zeggen heeft. Verder kan het team je zegenen als je ervaart dat God een bepaalde stap van je verlangt of met je bidden over een ander onderwerp dat belangrijk voor je is.

Als er gelegenheid is voor ministrygebed wordt dit vanaf het podium ingeleid door de spreker of iemand anders. Je mag vervolgens naar voren lopen, waar een van de ministyleiders jou naar een gebedskoppel zal brengen. De spreker zal toelichten hoe het verdere verloop van de dienst er uitziet en eventueel een aantal specifieke onderwerpen noemen waar men voor kan laten bidden.





Gebed- & gespreksteam

Na de bijeenkomsten is er de mogelijkheid om voor je te laten bidden door het ministryteam. Als aanvulling op dit ministry team is er het Gebed- & Gespreksteam. Als je met iets specifiek rondloopt waar je graag in een privé-setting over door zou willen praten of bidden is dit team beschikbaar voor jou. Dit kan iets groots of kleins zijn waar je al langere tijd mee rondloopt of wat tijdens het weekend naar boven komt. Maar het kan ook iets zijn waar je wel eens met iemand, met wat meer levenservaring, over door zou willen praten.

Het gebed & gespreksteam bestaat uit een aantal (oudere) mensen die hiervoor beschikbaar zijn. Aangezien het vaak best druk is na de diensten heeft dit team juist ook op zaterdag en zondag overdag de mogelijkheid om gesprekken met je te voeren. Dus loop even naar de backstage ruimte, we verwelkomen je daar graag.

46-uurs gebed tijdens Focus

“Keer terug naar Mij, zegt de HEER, en Ik zal naar jullie terugkeren”

We verlangen ernaar dat elk moment van het Focusweekend gedragen wordt door gebed. Daarom openen we een gebedsruimte die 46 uur onafgebroken beschikbaar is en we nodigen jou uit om deel te zijn van deze stroom van gebed.

Bid je mee?

We geloven dat God spreekt, troost, vernieuwt en leidt wanneer wij de tijd nemen om stil te zijn bij Hem. De gebedsruimte is een rustige, creatieve plek om je terug te trekken en God te ontmoeten. Je vindt er gebedsstations met uitleg rond thema's als Bijbellezen, luisteren, voorbede en creatieve expressie. Je kan hiervan gebruik maken of zelf kiezen hoe je jouw gebedstijd invult.

Praktisch:

- De ruimte is open van vrijdag 17.00 tot zondag 15.00.
- Reserveer een uur via de bijgevoegde link. Je kan dan alleen of met iemand samen gebruik maken van de ruimte.
- Neem gerust iets te drinken mee.
- Je kan muziek luisteren (koptelefoon of zacht in de ruimte).
- Zet je telefoon op stil of vliegtuigstand.

We bidden dat deze plek een heilige pauze mag zijn – om te ademen, te bidden en terug te keren naar de Vader.

Wees welkom. Wees stil. Keer terug.





Vragen?

Dit weekend wordt de organisatie van Focusweekend opgepakt door het dienteam en het inhoudelijk team.

Heb je vragen gedurende het weekend of weet je niet zeker bij wie je moet zijn? Bel/app Kim of loop even naar de ingang van de Lichtzaal.

06-11259711



WORKSHOPS

ZATERDAG 11 MEI

Schrijf je **hier** in



De locaties van de workshops en het maximale aantal personen vind je in bovenstaand formulier.

Workshop	Ronde
Hoe vertrouw ik mij toe aan Jezus?	16.00
Vrouw & Volgeling - Voor een tijd als deze	16.00
Leven van genoeg	16.00
Making Your Life Count	14.00
Stil worden bij Jezus	14.00
Bijbelse gerechtigheid	16.00
Jezus, maaltijden en Gods Koninkrijk	14.00
Vind je ritme; Leven vanuit wat je gelooft, met gewoontes die dit vormgeven	14.00
Gods stem verstaan door luisterend bidden	14.00
Lezen, ontdekken, leven: Bijbelleesmethodes	14.00

Hoe vertrouw ik mij toe aan Jezus?

Mark Zwagerman & Nadine van Dorsten



In het navolgen van Jezus kiezen we niet één keer, maar dagelijks voor Jezus. Elke keer weer mogen we ons aan Hem toevertrouwen. Onze ervaring is dat dit toevertrouwen niet vanzelfsprekend is, maar vraagt om te kiezen. In deze workshop willen we gaan ontdekken en ervaren wat het betekent om jezelf toe te vertrouwen aan Jezus.

Vrouw & Volgeling - Voor een tijd als deze

Cobi Watzte & Rozemarijn Rietberg

Jezus koos 12 mannen als zijn discipelen en gaf hen de opdracht om heen te gaan en discipelen te maken. Hoe zit dat nu met vrouwelijke discipelschap? Wat kunnen we leren van Esther in het oude testament en uit de ontmoetingen die Jezus met vrouwen had? In deze workshop gaan we in gesprek over de vraag wat het betekent om als vrouw leerling van Jezus te zijn en wat we daarin voor anderen (vrouwen) kunnen betekenen.



Leven van genoeg: christen zijn in een neoliberale markteconomie

Bjorn Lous



De manier waarop onze economie functioneert, en onze consumptie, draagt bij aan groot onrecht tegen onze medemensen, en tegen Gods schepping. Daar kun je als individu niet direct veel aan veranderen. Toch is er van alles wat je wel kunt doen. In deze workshop kijken we naar hoe je als christen kunt deelnemen aan de economie, en Gods woord leidend kan laten zijn in de keuzes die je maakt.



Making Your Life Count: discovering the most valuable treasure and investing our lives for the glory of God

Mutua Mahiaini

Mutua's personal desire for the Focusweekend and the students is that they encounter the living God at a personal level together with others.

Stil worden bij Jezus

Ernst Haagsman

Ik ga eerst wat vertellen over hoe belangrijk het is om tijd voor stilte met Jezus te hebben in je leven en hoe je daaraan kunt werken. Daarna gaan we een stiltewandeling maken en na afloop ervaringen delen met elkaar. Deze workshop is voor iedereen die meer wil ontdekken en leren over stilte.



Bijbelse gerechtigheid

Miriam van der Giessen

In deze workshop gaan we, aan de hand van het werk van IJM, ontdekken wat voor onrecht er in de wereld is, hoe dat aan ons gerelateerd is en wat we eraan kunnen doen. Om heel concreet te kunnen ontdekken hoe wij recht kunnen doen en nederig de weg van je God te gaan.

Jezus, maaltijden en het koninkrijk van God

Maurits Amoureux



De workshop is bedoeld voor iedereen die meer wil leren over het Koninkrijk van God: het laat zien hoe Jezus met mensen omgaat en zich verzet tegen de elite. Het laat ons zien dat Jezus eerst lief heeft, voordat je je gedrag hoeft aan te passen. Daarnaast bespreken we in deze workshop hoe we God tegenkomen in alledaagse activiteiten, zoals eten.

Vind je ritme; Leven vanuit wat je gelooft, met gewoontes die dit vormgeven

Marina Bouwman & Margreet Feitsma

In deze workshop staan we stil bij het waarom van ritmes hebben en geven we praktische handvatten over hoe die te integreren in je leven. We helpen je om een concreet verlangen om te leven vanuit wat je gelooft, te vertalen naar een haalbare gewoonte. Zodat je je met regelmaat kan keren naar God



Gods stem verstaan door luisterend bidden

Joost van Heusden



Heb jij je wel eens afgevraagd of God ook direct tot je kan spreken? Om je richting te geven of je te bemoedigen? Of zodat jij een ander kan bemoedigen of ondersteunen met Zijn woorden? God verlangt ernaar om tot en door je te spreken in de verbinding die zijn Heilige Geest met jouw geest is aangegaan. Als jij nieuwsgierig bent of een verlangen hebt om te groeien in deze realiteit ben je van harte welkom.

Lezen, ontdekken, leven: Bijbelleesmethodes

Merel de Graaf



Verlang je ernaar om regelmatig Bijbel te lezen, maar wil het niet lukken? Misschien lees je wel eens een paar verzen, maar kun je er verder weinig mee. Dan is deze workshop voor jou. Door het oefenen met verschillende methodes ga je actief aan de slag met wat je leest. Zo leer je om de Bijbel beter te begrijpen en toepassen in je leven en relatie met God.

**We wensen je een gezellige, gezegende en
vreugdevolle tijd met elkaar!**

**RE
TURN
TO
ME** 