

Geestelijke vader of moeder

In 1 Tessalonicenzen 2:4-12 noemt Paulus zichzelf een vader en moeder voor de gemeente in Tessalonica. Het gaat over geestelijk ouderschap. Een mooie tekst om te zien hoe Paulus zijn leven deelde met anderen en om met elkaar na te denken over de toepassing hiervan in je eigen leven.

Print 1 Tess 2:4-12 uit in meerdere vertalingen. Gebruik de volgende werkvorm om met elkaar deze tekst te bespreken:

>> 10 minuten voorlezen + intro

>> 10 minuten individueel

- Wat valt je op?
- Wat wil Paulus zeggen?

>> 10 minuten duo's uitwisselen en bespreken

>> 10 minuten plenair uitwisselen

>> 15-20 minuten verwerkingsvragen

Reflectie

- Hoe kun jij je leven delen en relaties opbouwen?
- Hoe ben jij een tedere moeder en een aanmoedigende vader voor de mensen met wie je optrekt / in de omgeving zijn?
- Denk eens aan 3 van de (jonge) mensen die God jou heeft toevertrouwd. Neem een paar minuten de tijd om voor ze te bidden met deze vraag in je achterhoofd: Waarin zou ik elk van hen willen aansporen/bemoedigen? Wissel eens uit en maak gelijk een plannetje hoe je dit ook echt gaat doen: bijvoorbeeld direct een appje of een afspraak maken...
- Wat is er nodig om echt het leven met elkaar te delen, zoals Paulus dat hier noemt?

- Vers 12: Paulus heeft al deze mensen 'hoofd voor hoofd' (NBG 51) of 'elk afzonderlijk' (HSV) aangespoord en bemoedigd zo te leven dat u God eer bewijst. Op welk gebied kun jij wel een aansporing/bemoediging gebruiken om zo te leven dat jouw leven God eert?
- Een vraag om te stellen aan de mensen met wie je optrekt: We willen graag voor jullie klaarstaan als een 'moeder' en 'vader'. Zodat je bij ons je verhaal kwijt kunt, je hart kunt luchten, je vragen kunt stellen, uit kunt huilen of gewoon lol maken. Hoe zou ik / wij die plek voor jou kunnen bieden?